



Een respectvolle locatie voor een waardig afscheid



Wanneer wij afscheid moeten nemen van een geliefde, is het essentieel om een omgeving te vinden die recht doet aan de herinneringen en emoties die wij delen.

Met onze professionele en zorgzame medewerkers staan wij klaar om u, in samenwerking met uw uitvaart-ondernemer/- begeleider, te helpen bij het organiseren van een afscheidsbijeenkomst dat past bij uw wensen en behoeften.

Bent u niet in de gelegenheid om langs te komen? Uw uitvaartondernemer/-begeleider is op de hoogte van de mogelijkheden.



Faciliteiten voor elke behoefte

Of u nu op zoek bent naar een intieme plek voor een besloten herdenking of een ruimte om familie en vrienden samen te brengen, wij hebben de faciliteiten en de toewijding om ervoor te zorgen dat het een waardige

en respectvolle gelegenheid is. Wij nodigen u graag uit om het Hofje van Aerden te komen bezichtigen. Tijdens een persoonlijke rondleiding krijgt u alle mogelijkheden te horen voor een passende afscheidsbijeenkomst.



Ons historische pand beschikt over twee bijzondere zalen die samen zorgen voor een intieme en respectvolle setting voor een afscheidsbijeenkomst.

De Lingezaal

Deze prachtige, ruime zaal biedt plaats aan circa 65 gasten en is volledig uitgerust met beeld- en geluidsfaciliteiten. Hiermee kunt u de bijeenkomst naar wens vormgeven en persoonlijke herinneringen delen. De Lingezaal ademt sfeer en rust, een ideale plek voor een waardige afscheidsbijeenkomst.

De Mariazaal

Na de plechtigheid kunnen u en uw gasten samenkomen in de sfeervol ingerichte Mariazaal en hal van het Hofje van Aerden. Deze ruimte leent zich uitstekend voor een nazit, waar in een warme ambiance herinneringen gedeeld kunnen worden.

Na de afscheidsbijeenkomst samenkomen in de Mariazaal?



Samen herdenken, samen herinneren.

Hofje van Aerden

Voor een afscheidsbijeenkomst in stijl



Hofje van Aerden

Kerkstraat 67 4141AV Leerdam

T +31 (0)345 614 019 **E** info@hofjevanaerden.nl **W** www.hofjevanaerden.nl
